

## **Verdensskabelse og 1. mosebog**

Verdens skabelse

Adam og Eva

Kosmogoni; Fortælling om verdensskabelse

Antropogoni; Fortælling om hvordan mennesket bliver skabt.

Teogoni; Fortælling om gudens skabelse

På 7 dage skabte gud jorden. Den var til at begynde med tom, mørk og ensom.

På 1 dagen skabte gud lys og bragte nat og dag til verden.

2 dagen gik med at skabe en hvælving mellem himmel og vand

3 dagen blev der skabt hav og grønt, planter og andet med frugt.

4 dagen blev der skabt en sol og måne for at skille nat og dag

5 dagen blev der skabt levende skabninger i vandet samt fugle

6 dagen kom der liv på landjorden - vilde dyr

7 dagen slappede han af.

1. Hvordan skaber Gud?

Skaber verden på 6 dage og hviler på den 7. Han skaber verden ved at blæse liv.

I den anden skabte han himmel og jorden hvorefter der brød en kilde frem og vandede jorden. Han blæste liv i mennesket som han skabte af jorden.

Så skabte han eders have hvori mennesket skulle leve.

2. Hvordan fremtræder Gud?

Han fremtræder som herskeren og som ånden der er den almægtige i beretningen

Han fremtræder også som den barmhjertige far og skaber i fortælling 2. der dog har regler i haven.

3. I hvilken rækkefølge skaber Gud?

Først skaber han himmel og jord. Derefter skabte han eders have til mennesket. Han skabte dyr for at gøre mennesket med selvskab men dette var ikke nok for ham, derfor skabes kvinden af mandens ribben.

4. Hvordan er fødekæden? Hvordan kan vi se, at mennesket har en særstatus blandt det skabte?

Jorden er først (Skal man underlægge sig)

Mennesket skal herske over fisk og fugle

Og planterne skal føde dyrene

5. Hvordan er forholdet mellem mand og kvinde?

Kvinden er skabt af manden og derfor forlader manden sine forældre og skaber en ny familie med en kvinde så de bliver ét kød. Manden er lidt i fokus.

## **Adam og Eva**

I starten var den inden buske og blade på jorden. Så gav han jorden vand og formede et menneske.

Han plantede eders have og lod der være rigeligt at spise af.

Der var en flod gennem haven der delte sig i fire;

Pishon, Gihon, Tigris og Eufrat;

Den første hedder Pishon; den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint; der er også bedellium og shoham-sten. Den anden flod hedder Gihon; den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris; den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat.

Gud bragte mennesket der og bad ham passe på haven. Dog var der ét træ han ikke måtte spise.

Ud af et ribben byggede Gud en kvinde og gav hende til Adam som en hjælper da han ikke kunne finde en blandt dyrene.